

Lieve lezers,

Even terugkijken

We naderen alweer langzaam het einde van het jaar. Wat een vreemd jaar was het, 2020. Dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden blijken zomaar ineens werkelijkheid te worden. Een jaar met veel onverwachte en ongewenste gebeurtenissen. Maar God heeft alles in zijn handen. Daar mochten we ook dit jaar weer getuigen van zijn. Het zag er eerst allemaal niet zo mooi uit voor wat betreft mijn gezondheid. Maar gelukkig na onderzoek bleek het allemaal minder erg dan ik oorspronkelijk had gedacht.

De dokter zei: "Je hebt een sterk hart. Er zijn geen blokkades in je aders, alles ziet er goed uit."



Ada kreeg wat problemen met haar tanden en onze tandarts zei dat ze waarschijnlijk implantaten moest hebben.

Erg aannemelijk was dat, 4 tanden was ze kwijt aan de voorkant. 1 beneden en 3 boven. Ok als de tandarts dat zegt.

Totdat ik de prijslijst zag, 1 implantaat kost € 500,00 en ze moet er minstens 3 of 4 hebben. Wat nu? We hebben er voor gebeden, ook bij ons op school. Eén van mijn collega's zei toen dat er een zendingstandarts is in Albanië uit Brazilië. We zijn daar toen heen gegaan en hij heeft Ada haar gebit even bekeken. Het bleek nog erger dan onze tandarts gezegd had.

Er waren nog meer tanden die er ook uit moesten.

Hij gaf ook het advies om Ada haar botten te laten testen op osteoporose.

Zo gezegd zo gedaan, we zijn bij een kliniek geweest hier en daar zagen ze dat haar botten niet helemaal goed waren maar ook nog niet zo ernstig.

Toen we later weer terug gingen naar de tandarts, want de protheses waren klaar, kwam de tandarts erachter dat Ada haar bloeddruk wel heel erg hoog was. Haar bloeddruk was 260/160. We zijn direct naar de dokter gegaan die ons naar het ziekenhuis verwees. In het



ziekenhuis werd gezegd dat ze naar een cardioloog moest. Daar zijn we naar toe gegaan en die heeft haar medicijnen gegeven. Op het moment dat ik dit schrijf is haar bloeddruk een stuk lager, en is ze ondertussen alweer bij de tandarts geweest en heeft ze boven en onder een aantal nieuwe tanden.

School

School is twee weken na de zomer vakantie weer “gewoon” van start gegaan. Na twee weken online les zijn we nu weer op school. Er zijn wel een aantal beperkingen.

1. Nadat we 's morgens op school aangekomen zijn, moeten we eerst een simpele test doen. Temperatuurmeting en een paar vragen met nee beantwoorden, natuurlijk wel eerlijk.
2. We mogen het schoolterrein niet verlaten. Tenzij om zeer gewichtige redenen.
3. Zowel de leerlingen als de leraren lunchen buiten, nu is dat nog wel te doen maar als het nog kouder wordt...
4. Ramen en deuren moeten openblijven.
5. Binnen mondkapjes verplicht, leraren en leerlingen.
6. Bij symptomen of contact met besmette personen kom je niet naar school.





Ondanks al deze beperkingen komen de kinderen nog steeds heel graag naar school.

Sommige kinderen zijn een paar weken thuis omdat ouders ziek zijn geworden, maar na een tijdje komen ze weer op school. Kinderen die thuis zijn kunnen de lessen online volgen.

Ik denk dat onze school het eigenlijk wel goed doet wat het virus betreft.

Hoewel als het straks nog kouder wordt, weet ik nog niet hoe dat verder zal gaan, we zullen het zien.

Na de kerstvakantie doen we eerst 2 weken online school.

Situatie in Albanië

De situatie in Albanië is nu veel erger dan bij de eerste golf, er zijn nu iets meer dan 700 doden vanaf het begin. Heel lang heeft het aantal doden op 30 gestaan. Na de zomer is het dodental flink opgelopen. Op dit moment is 1 op de 3 geteste personen positief.

Mondkapjes overal verplicht, restaurants, cafés en bars zijn open.

Kerken zijn open met verschillende beperkingen.

Van 20.30 – 6.00 moet iedereen binnen zijn. Alle winkels zijn nog open.

Verschillende bekenden van ons hebben het of zitten of zaten in quarantaine.

Vandaag daalde het aantal besmettingen licht. Veel mensen door corona zonder werk.

Kinderen

Onze kinderen doen het goed, Robin is weer beter, hij is weer aan het werk en heeft het erg naar zijn zin op het werk. Jasper gaat ook goed, heeft het nog steeds goed, ze hebben het samen nog steeds naar hun zin in hun flatje in Gouda.

Heleen heeft het eigenlijk nog wel druk, het restaurant doet bestelling en bezorgd aan huis. Heleen werkt om de dag. Ze is een uitstekende pizza bakker aan het worden, voor zover ze dat nog niet was.

Groeten en dank

Heel hartelijk bedankt voor jullie ondersteuning, financieel als wel als jullie gebeden, niet alleen Ada en ik zijn daar heel blij mee, maar ook de hele school.

Hele gezegende kerstdagen en een veel beter 2021!

