



Martin & Ada in Albanië en Nederland

Zomer 2022

Weer thuis

Vanuit het nu hete Albanië weer een berichtje van ons. We zijn weer veilig zonder problemen thuis in Albanië aangekomen. We hebben een goede reis gehad. 's Zondags na de samenkomst in Hoogvliet zijn we naar Albanië gereden. Toen we thuis kwamen vonden we twee families bij ons huis, 1 familie uit Bodegraven en een familie uit Friesland. De familie uit Bodegraven stond met een tent in onze tuin en de andere familie leefde in ons huis. Deze families zijn ondertussen alweer vertrokken.



Gisteren toen we boodschappen aan het doen waren zag ik twee Nederlandse auto's rijden.

Ik heb hen uitgenodigd om bij ons in de tuin hun caravan neer te zetten, dat hebben ze gedaan met een tent erbij. Vandaag ben ik met hun naar mijn school gereden en heb ze een rondleiding door de school gegeven. Ze vonden het een mooie school ondanks dat er geen kinderen waren en de klaslokalen bijna allemaal leeg waren vanwege de vakantie.



In Nederland

De reis naar Nederland in onze, voor ons gevoel nog steeds nieuwe, Subaru verliep zonder ongemakken. De auto reed geweldig 1 nadeel was dat de gasprijs een aardig eindje omhoog was gegaan, maar toch nog aardig goedkoper dan met benzine. Dit is voor ons altijd een heel ontspannen begin van onze 'vakantie'. We hebben gastvrijheid genoten dit jaar bij onze zoon Jasper in Gouda. Omdat Robin, onze jongste zoon, nu in de Filipijnen woont, konden we in zijn vroegere kamer slapen op een heerlijk tweepersoonsbed, dat sliep een heel stuk beter dan op het luchtbed van verleden jaar ☺.

- De eerste twee zondagen zijn we naar de Pinkstergemeente in Gouda geweest. In die gemeente mochten we twee keer achter elkaar een doopdienst bijwonen. Dat is een leuke gemeente met veel kinderen. We hebben daar met een aantal mensen gesproken over ons werk in Albanië.
- De derde week zijn we zondags naar een gemeente in



Leeuwarden geweest, naar de gemeente van de mensen die in ons huis zijn geweest. Dat was de afsluiting van hun kerkelijk jaar wat gevierd werd met een lunch met heel veel pannenkoeken. Ook daar hebben we weer met mensen gesproken over Albanie.

- De vierde zondag waren we weer in Friesland, in Opeinde, we hadden daar een 'Albanië' dag met mensen die Albanië een warm hart toe dragen. Op zondag zijn we naar de gemeente geweest in Drachten. We hebben daar een hele fijne dienst gehad, en na de dienst spraken we met mensen die ook geregeld in de



Filipijnen kwamen precies in dezelfde plaats als waar Robin woont. We hebben een hele tijd met die mensen gepraat tijdens de koffie. Geweldig hoe ontmoetingen zo 'toevallig' gebeuren. Als ze weer in de Filipijnen zijn dan zouden ze kijken of dat ze Robin konden ontmoeten.



- De vijfde zondag waren we in de Ahoy in Rotterdam tijdens de conferentie van 'Awakening' Europe. We hebben daar een geweldige dag gehad, weer veel mensen ontmoet. Er werden daar heel veel vlaggen naar binnen gedragen en om het verlichte kruis van de 'Passion', het programma dat met Pasen op televisie werd uitgezonden. Heel veel symboliek

daarin, wij droegen de Albanese vlag naar binnen, en ik moet zeggen dat deed me wel wat. Als Rotterdammer in de Ahoy hal met de Albanese vlag naar het kruis lopen, was wel ontroerend. We waren uitgenodigd door Herman en Wilma Troost, zij waren degenen die ons ooit in Albanië gebracht hadden.



- De zesde en zevende zondag zijn we in Hoogvliet geweest, dat was echt weer even thuiskomen. Hier hebben we genoten van het weer even samen zijn, de liefde en de verbondenheid die er al zolang is tussen ons. En natuurlijk van de prediking van Dick Blei en van al jullie gebeden.

Wat hebben we nog meer gedaan?

Wat hebben we nog meer gedaan, ik ben met mijn broer die vrachtwagenchauffeur is, twee



dagen met hem op pad geweest, dat was al zolang een wens van mij maar steeds ging dat om 1 of andere reden niet door maar dit jaar is het gewoon gelukt 😊.



We zijn natuurlijk op de

Goudse kaasmarkt geweest. Als je in Gouda bent dan was dat toch het minste wat je kon doen. We zijn met Ada haar moeder, mijn ouders en Jasper naar de braderie in Doesburg geweest, daar woont Ada haar moeder, we hebben daar samen een goede tijd gehad.

We hebben daar genoten van de folklore en de Doesburgse mosterd.

We zijn ook bij Wilna Shaw geweest, zij was samen met haar man zendeling in Albanië voor de CEF, Child Evangelisation Fellowship, haar man is een aantal jaren geleden toen ze net in Nederland terug waren overleden, en ze is nog steeds actief in zendingswerk. Verleden jaar is ze weliswaar met pensioen gegaan, maar haar hart klopt nog steeds voor de Albanese zending. Ze heeft drie kinderen waarvan er twee het huis uit zijn en een, haar jongste dochter woont nog bij haar.



We hebben Loeki onze thuisfront leidster ook nog bezocht in Amersfoort, en we hebben een ontmoeting met de VPE-zending gehad. We hebben nog meer mensen bezocht, maar het zou nu even te veel worden om die allemaal op te noemen.

School

4 grote zaken voor wat school betreft:

1. We hebben een nieuw gebouw voor de Highschool
2. We hebben nog steeds leraren nodig voor volgend jaar.
3. Julio mijn trouwe collega heeft een andere baan en heeft onze school verlaten.
4. Ik heb een nieuw kantoortje op school, onze directeur noemt het: het Penthouse, ik ben er wel blij mee al zal ik er vaak alleen zitten



Tot zover,

Dit keer helaas geen 'geestelijk verhaal' maar slechts een verslag van wat we allemaal in Nederland hebben gedaan dit jaar.

Bid alstublieft voor de komende weken voor ons, want het worden weer hele drukke weken, alle kinderen moeten weer hun Chromebook werkend krijgen mijn ex-collega Julio is er niet dus het meeste zal ik nu alleen moeten doen.

Ik wens jullie allemaal een hele goede tijd en wij danken jullie voor jullie meeleven, gebeden en jullie giften. Heel veel dank dat jullie het mogelijk maken dat wij het werk hier in Albanië nog steeds kunnen doen.

Gods zegen toegewenst,

Martin + Ada