

Pasen 2020

De Heer is waarlijk opgestaan!

Lieve allemaal,

Wat een vreemde Paasbrief dit keer. We zitten binnen, de regering heeft gezegd dat we beter binnen blijven, we mogen niet met de auto rijden, alle barretjes, cafés, restaurants zijn dicht, ook het grote winkelcentrum vlakbij houdt zijn deuren angstvallig gesloten. Om niet ziek te worden moet iedereen binnen blijven. Dat doen we dan maar. 😊

Op de eerste dag dat het virus hier geconstateerd werd, op 9 maart werd er direct besloten om de scholen de volgende dag dicht te doen. Dus vanaf die tijd zitten we al binnen. De kerken werden ook direct gesloten.

Omdat we in een dorpje wonen en niet in de stad, konden we bijna direct niet gewoon boodschappen meer doen. In de stad zijn de winkels wel open, . maar om naar de stad te gaan heb je de auto nodig en die valt onder het restrictieve beleid van de overheid. Auto's mogen alleen gebruikt worden voor werk tussen 6-8 uur 's morgens en tussen 12-13 uur 's middags.



Ik kan wel naar school of boodschappen doen, maar doen moet ik online de auto registreren, en dan mag ik rijden alleen tussen bovengenoemde tijden. Te voet mag je van huis tussen 5:00 en 13:00 uur.

Gelukkig niet home alone, maar met zijn tweeën thuis. En de leerlingen zitten allemaal thuis en krijgen online les. Mijn taak is dan omdat zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is wel een uitdaging, maar wel een leuke uitdaging. Gelukkig zijn we een paar jaar geleden overgegaan naar Google met alle mogelijkheden daarvan. Kinderen kunnen nu thuis hun werk doen, en sommige leraren gebruiken ook een programma dat heet zoom waar bij wel een soort van klas gevoel bestaat. Tot nog toe gaan de lessen aardig goed. De voorjaarsvakantie of te wel de paasvakantie is een week eerder geplaatst. Die hadden we nu al eerverleden week. Voor het geval dat 3 april de scholen

weer open zouden gaan, we niet eerst nog een week vakantie zouden moeten hebben.



Accreditatie:

19 november verleden jaar is het accreditatie team weer bij ons op school geweest. Op 24 februari kregen we de uitslag. Ze hebben al ons werk bekeken, en we zijn niet te licht bevonden 😊 De accreditatie voor onze school is weer voor 7 jaar verlengd. We hadden goed gepresteerd en we zijn op de goede weg.

Albanië bij de EU:

Ik lees zojuist, toen ik dit stukje aan het schrijven was een paar weken geleden, dat de Europese Unie het groene licht gegeven heeft voor Albanië en Noord Macedonië. Edi Rama, de premier van Albanië zei: "De deur ging eindelijk open, op een moment dat de deuren van al onze huizen op slot waren." Dit is dan wel weer een positief punt voor alle Albanese die verlangden om bij Europa te horen. Ik heb net onze Albanese vriend gebeld en hij zei dat het feest is in de Albanese huizen. Als er geen beperkingen zouden zijn, zou het nu groot feest in Tirana geweest zijn. Maar dat hebben ze nog tegoed.



Martin bij de dokter: Ik moest een paar weken geleden naar het ziekenhuis voor mijn hart. . Mijn bloeddruk was prima, niets mis mee, de dokter had via echo naar mijn hart gekeken en dat zag er goed uit. Maar de onregelmatigheid waarmee mijn hart klopt dat baarde de dokter wel zorgen.



Mijn hartritme was niet helemaal zoals het hoorde. Ik heb toen 24 uur met een kastje om gelopen. De dokter was er niet helemaal gerust op en zei dat ik terug moest komen over 2 weken en in die 2 weken moest ik tabletjes innemen. Dat is nu 3 of 4 weken geleden. Toen ik afgelopen week weer in het ziekenhuis was nadat ik de tabletjes had genomen moest ik weer 24 met een kastje Ik wacht nu op een oproep van het ziekenhuis voor een hartkatheterisatie.

Overkapping:

Overkapping boven over ons speelveld:

Sinds een paar weken is er een mooie overkapping over de helft van ons speelveld geplaatst, de leerlingen kunnen nu ook buiten spelen en gymmen als het regent.



Azi onze Mascotte

Azi als in Gjiriaz, Gjerasim D. Qiriaz, is de naam van onze mascotte. Hij zal de school

voetbal toernooien, toernooien en volleybaltoernooien, de heel blij met hun nieuwe vriend.



bijstaan op basketbal-leerlingen zijn

Martins ouders:

Eind februari kwamen mijn, Martins, ouders bij ons op bezoek. Hoewel de weersvooruitzichten niet erg rooskleurig waren hebben we toch een paar dagen met prachtig weer gehad. We zijn bijna elke dag ergens heen geweest met hun. We hebben bergen gezien hebben Rode kool gegeten met een gehaktbal dat hadden we heel heel erg lang niet gegeten. Ze konden nog voor de laatste keer goedkoop naar Albanië komen. Helaas Transavia heeft de directe verbinding met Albanië gestopt.



Slot:

Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie gebeden en jullie financiële hulp! Tot nog toe gaat hier alles goed, Jasper en Robin zijn verhuisd en wonen nu in een 4-kamerflatje hebben het daar erg naar hun zin. Ze werken nu allebei vanuit huis. Heleen werkt nu in het restaurant, ze bezorgen nu eten thuis. Het gaat goed met ons, al mis ik wel de kinderen van school.

Gezegende paasdagen gewenst, **Martin**

Hier iets van Ada: De Heer is waarlijk opgestaan.

Laten we daar dankbaar voor zijn.

Hier is alles goed.

De kippen, mijn hobby, doen het prima.

Ze leggen heel veel eieren.

Gelukkig kunnen we de eieren kwijt aan vrienden en collega's van Martin.

Vorige week heeft Martin 2 cakes gebakken.

Verder hebben we elke donderdagavond Bijbelstudie, we behandelen het boek Handelingen.

Gelukkig kunnen we hiermee verder gaan via Zoom, een computerprogramma dat ons met elkaar verbindt.

Verder moeten we de oudere mensen niet vergeten.

De eenzame mensen.

Zelf bel ik nu iedere week mijn moeder, om haar te bemoedigen.

En zij bemoedigt mij natuurlijk.

Dank jullie wel voor jullie ondersteuning.

Zowel met jullie gebeden als collectes.

Veel zegen voor jullie allemaal.

Hartelijke Groeten vanuit Farkë e Vogel

Ada



Als jullie ons ook willen ondersteunen, dan kan dat:

Via VPE, de belastingdienst kan u dan volgend jaar blij maken,

Of direct op onze bankrekening, of via PayPal.

VPE: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v VPE Zending t.g.v Fam. Tims Albanië

Bank: NL39 ASNB 0950 4805 68 t.n.v Tims, M.L.

Paypal:  klik hier.